

1 LYCHNOS

LORD COHEN OF BIRKENHEAD, *Sherrington, physiologist, philosopher and poet*. (The Sherrington lectures, IV.) Liverpool: Liverpool University Press 1958. xiii + 108 s., ill.

Denna lilla skrift är nummer fyra i en serie av Sherrington-föredrag vid Liverpools universitet, där den store nervfysiologen verkade under sin mest aktiva tid som experimentell forskare (1895–1913). Sherrington dog vid 94 års ålder år 1952. Från 1913 tills han avgick vid 78 års ålder var Sherrington professor i fysiologi i Oxford. År 1932 delade han nobelpriset i fysiologi och medicin med Cambridgefysiologen (numera) Lord Adrian.

Sir Charles Sherrington räknas med rätta som en av vår tids största fysiologer, vars rika och fängslande personlighet väl länge skall komma att intressera eftervärlden liksom hans verk fortfarande gör det. Undertecknad som var hans elev under Oxford-perioden läser då och då om skrifter av Sherrington från sekelskiftet och detta århundrades första decennier, emedan dessa arbeten är direkt nyttiga och nödvändiga för experiment inom samma arbetsområde, det centrala nervsystemets fysiologi. Sherrington hade även andra strängar på sin lyra, en djup litterär bildning, stora historiska och filosofiska intressen, som framträdde i det medicinsk-historiska verket, *The Endeavour of Jean Fernel* (1946), och i hans *Gifford Lectures, Man on his nature* (1941). Han var också en smula poet och publicerade en diktsamling, *The assaying of Brabantius and other verse* (1925).

Författaren till den föreliggande skriften är professor i medicin vid universitetet i Liverpool och framträder utan anspråk på att kunna göra Sherringtons vetenskapliga insats rättvisa. Den borde ju nu ses mot bakgrunden av vad den betytt för dagens perspektiv inom det centrala nervsystemets fysiologi. Vad Lord Cohen gett är vad man kunde kalla en populär inledning till sitt tema, sammansatt av bekanta ingredienser; inte någon egen analys av större bärvidd, men en lättläst och välskriven triad om (I) Sherringtons liv, (II) hans fysiologi och (III) Sherrington som filosof och skald. Därtill en bibliografi över Sherringtons utgivna arbeten. Skriften påminner närmast om de »äreminnen», varmed Vetenskapsakademien fordom hedrade avlidna ledamöter.

Ragnar Granit.